

Oblatentuin

Een verborgen parel in het centrum van Cuijk. De Oblatentuin, de tuin die vroeger hoorde bij het klooster van de Paters Oblaten, aan de Grotestraat. En dat is zonde, dat die prachtige tuin, een oase van rust vlakbij het centrum, zo weinig bekend is bij de Cuijkse mensen. Zo dicht in de buurt van de Cultuurstraat lijkt het bijna een ondergeschoven kindje. Dat is absoluut niet de bedoeling maar soms gaat het zoals het gaat.

Daarom willen wij middels dit artikel een lans breken voor dit prachtige stukje Cuijk. Bekijk nog eens de prachtige foto's en denk aan de Oblatentuin als je in ons centrum bent en even een mooi groen plekje zoekt om tot rust te komen en de waan van alle dag te vergeten.